



OP BEZOEK BIJ TRUI EN KURT VAN B&B DROOMKERKE

In deze reeks bezoeken we telkens een bijzondere B&B. Vandaag kijken we binnen bij Trui en Kurt, die een oude hoeve in West-Vlaanderen omtoverden tot een feeëriek logeeradres.



Tekst
BJÖRN COCQUYT

Foto's
TIM DE BACKER

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe moeten we in onze gps nog eens een dorps-

naam ingeven waar we nog nooit eerder van hoorden. Dat is het geval als we richting Doomkerke rijden. Het blijkt een landelijke parochie in het West-Vlaamse Ruiselede te zijn met amper 700 inwoners. Twee van die inwoners zijn Trui en Kurt.

Iets meer dan twintig jaar geleden kocht het koppel hier tussen de biljartvlakke velden een oude hoeve die al op het einde van de 18de eeuw werd gebouwd. Ze is zo waardevol dat ze is opgenomen in de lijst met beschermd bouwkundig erfgoed. Ze bestaat uit drie delen, waarvan Trui en Kurt eerst het woonhuis opknapten. Dat was een heel karwei, maar daarna begon het zwaarste werk pas echt. “De vervallen schuur was dringend aan renovatie toe. Eerst mochten we haar enkel in stand houden. Pas na een wetswijziging kregen we toestemming om er een andere invulling aan te geven”, vertelt Trui. “Voor we de B&B openden, hebben we het gebouw volle-



IN EEN NOTENDOP

De uitbaters: Trui Tack en Kurt Meulebroeck baten hun B&B uit sinds 2007. Trui fulltime en Kurt na zijn uren als parttime kok.

De B&B: Droomkerke, Smisseweg 23, 8755 Doomkerke (Ruiselede)

Kamers: Er zijn zes ruime themakamers van minstens 30 m² die over een eigen badkamer met douche of ligbad en toilet beschikken. Drie kamers hebben een bubbelbad en sommige zijn voor drie personen.

Prijzen: Vanaf € 100 per nacht voor 2 personen, inclusief ontbijt.

Reserveren: droomkerke.be
en 0473-731163

dig gestript, alleen de muren stonden nog overeind. Daarna zijn we vanaf nul opnieuw begonnen. Bij alle verbouwingen hebben we gezocht naar een evenwicht tussen modern comfort en authentieke charme. Dat was niet altijd eenvoudig. Zo kozen we ervoor om geen nieuwe dakpannen te kopen, maar om alle oude schoon te maken en terug te leggen.”

MARKANTE FIGUREN

Dan verliep de zoektocht naar een geschikte naam voor de B&B een stuk minder moeizaam. “Hij lag voor het grijpen! We maakten een woordspeling op de naam van het dorp en kwamen uit bij Droomkerke. We vonden het belangrijk om de roots van de hoeve niet te verloochenen. Dat is ook de reden waarom we naar de heemkundige kring stapten. Samen zochten we naar markante figuren om de kamers naar te vernoemen.” Een van hen is pastoor Doom aan wie het dorp zijn naam heeft te danken. Niet alleen het bordje op de deur verwijst naar de eerwaarde, ook de bruine kleuren van het interieur en de decoratie in de



De boerderij is beschermd bouwkundig erfgoed. "We streven naar een evenwicht tussen modern comfort en authentieke charme."



B&B Droomkerke heeft op zich meer dan genoeg te bieden om een dagje te ontspannen, zonder dat je het oude boerenerf moet verlaten.





“DE B&B IS ONS LEVEN. HET ZIT GEWOON IN ONS BLOED OM GASTHEER EN -DAME TE ZIJN”

kamer doen een beetje aan een pastorie denken. En natuurlijk mocht ook het bord met de spreuk ‘God ziet mij, hier vloekt men niet’ niet ontbreken. Iemand anders die voortleeft in Droomkerke is Eduard Andries. Als 21-jarige trok hij na de Eerste Wereldoorlog met paard en kar naar Antwerpen om van daaruit de grote plas over te steken. In de Verenigde Staten werkte hij zich op tot bankier en later werd hij zelfs consul. In die functie hielp hij heel wat mensen uit deze arme streek emigreren. Vandaag leeft hij samen met zijn familie verder in Droomkerke, in een mooi portret, in de kamer waar blauwe tinten de toon zetten.

GEZELLIGE COTTAGE

Ook het oude schuurtje, dat verbouwd werd tot een gezellige cottage van 55 m² over twee verdiepingen, heeft een link met de USA en werd omgedoopt tot master suite Red Star Line. Een groot deel van de bevolking van Droomkerke nam dat beroemde stoomschip op zoek naar een beter leven. De voornamelijk rode kamer is versierd met posters, kaartjes en koffers van toen, een wereldbol... Het zijn zulke dingen die aan elke kamer een eigen karakter geven. “We hebben niet te veel stilgestaan bij de inrichting en vooral ons buikgevoel gevolgd. De basis is vrij sober en natuurlijk, met veel hout dat we vaak wit schilderden. Dat creëert een serene sfeer en het doet ook de kleurrijke accenten beter tot hun recht komen. Eigenlijk hebben we gewoon geprobeerd om van Droomkerke een plek te maken waar we zelf graag op vakantie zouden komen”, zegt Trui.

DINER OP ZATERDAG

Als je het ons vraagt, is dat zeker gelukt. En dat heeft niet alleen te maken met de inrichting in een landelijk-klassieke stijl. Trui en Kurt mogen hun eigen rol niet onderschatten. Ze staan erop om elke gast persoonlijk te ontvangen en iedereen kan bij hen terecht voor tips voor uitstapjes en voor geheimadresjes om lekker te eten.

Een van die adresjes is Droomkerke zelf. Op zaterdag kookt Kurt – hij werkt nog parttime als kok – met seizoensgebonden producten uit de streek en kan iedereen die dat wil rond het fornuis verzamelen voor een diner. Tijdens het ontbijt wordt dan weer zelfgemaakte confituur gereserveerd. “We hebben ondertussen al meer dan twintig verschillende soorten. Al het fruit komt uit onze boomgaard en kruidentuin. Ook het appelsap persen we met eigen vruchten.”

De ontbijtruimte sluit aan op de gemeenschappelijke woonkamer met comfortabele zetels en centraal een haard. Voor wellnessliefhebbers zijn er een sauna, relaxatieruimte, regendouche, bar en jacuzzi. Met ook nog eens een petanqueveld heeft Droomkerke op zich al meer dan genoeg te bieden om een dagje te ontspannen, zonder dat je het oude boerenerf moet verlaten. En bij Trui en Kurt kun je ook altijd terecht voor een leuke babbel. Het is fijn om te zien hoe ze na twaalf jaar nog altijd even enthousiast en gepassioneerd werken. “Ik denk dat het in ons bloed zit om gastheer en -dame te zijn”, lacht Trui. “Dankzij de B&B ontmoeten we mensen uit alle windstreken en krijgen we veel reisverhalen te horen. Dat is erg verrijkend.”